

Bland spår och orkidéer i Sävsjöström.

En tisdagseftermiddag mitt i maj samlades en skara SeniorNettare vid naturreservatet [Våraskröv](#) fem mil norr om Växjö.

Lite kallt var det. Men humöret var på toppen.

Håkan Randolph berättade om gårdens och reservatets historia och delade ut broschyrer om faunan och dagens skötsel.

Ann-Christin monterade ihop sin Eloped Travelers och susade ljudlöst in genom grinden. Hon höll sig på grusvägen medan Doris och andra försiktigt kröp omkring bland orkidéerna kring Ängsstigen.





Det gällde förstås att få den tjugigaste närbilden på Adam och Eva. De blommade i massor, både vita och purpurröda. Tack vare slätterbruket finns de här på Våraskröv. Andra fält var gula av alla gullvivor. Däremellan fanns blå violer. Tidpunkten för besöket var precis rätt. Vi hade tur för orkidéernas blomningstid är lite svår att förutse.



Det finns tonvis med sten i de många odlingsrösen. En del åkerlappar är terrasserade. En hård kamp för att få lite mer mark att odla.

Ängarna sluttar ner mot Våraskrövsjön som är mycket vacker. Runt sjön går en stig som verkligen är värd att pröva. Promenaden är 3,2 km. Men räkna med närmare en timma för att komma runt. Stigen är väl underhållen men ganska kuperad och det finns mycket intressant att fotografera på vägen. Många rotvältor efter Per och Gudrun. Här har man förstås inte röjt upp utan allt ligger kvar till insekternas fromma.



Hela karavanen på tolv bilar förflyttade sig sen till Sävsjöström och Håkans fritidshus, banvaktsuga 368. Där kom fikakorgarna fram och alla trettio kunde hitta en bra sittplats i den stora trädgården. Vattenfontäner porlade och vattnet rann ner under små broar. Mysig trädgård och intressant med museiföremål från järnvägstiden. Ännu mer järnvägsföremål fanns i gäststugan med upphissbar modelljärnväg och dressin i taket.

Då och då pinglade det till och röd lampa blinkade vid krysset för obehövad järnvägsövergång. Sedan 1985 går det inte längre några tåg genom detta gamla brukssamhälle och järnvägsknutpunkt. Järnhanteringen, träförädlingen och annan industriell verksamhet har upphört efterhand. Bernt

studerade noga infotavlan med uppgifter om alla verksamheter och skrev i gästboken.



Efter en guidad bruksvandring längs Alsterån och Kvarndammen fick vi se den gamla bruksboden. Nu finns ingen mataffär i Sävsjöström. Kvar finns spåren av spåren och en svunnen storhetstid.

Vi tackar Håkan för en mycket intressant och innehållsrik eftermiddag.

[http://www.smp.se/nyheter/uppvirdinge/hakan-och-hakan-bevarar-minnet-av-jarnvagen\(1482827\).gm](http://www.smp.se/nyheter/uppvirdinge/hakan-och-hakan-bevarar-minnet-av-jarnvagen(1482827).gm)

Hoppas att denna utflykt kan bli en tradition så att fler medlemmar får uppleva traktens unika historia och den vackra naturen./ Kerstin Wartoft

Fotograf: Kerstin Wartoft. [Se fler av Kerstins bilder.](#)